



 **CLUBBLAD**

Van de Voorzitter

Blijf mobiel met een brommobiel

Afgekeurd? Geen rijbewijs meer? Niet langer je geliefde auto, jouw grote trots op 4 wielen besturen naar de buurtsuper, sportclub of iets verder voor een dagje Amsterdam of op vakantie? Een ramp!

Voor veel mensen is dit inderdaad een grote aderlating. Hun trots, hun onafhankelijkheid en globetrottersbestaan, alles in duigen. Begrijpelijk, want wat zijn de alternatieven? Laten brengen en ook weer ophalen? Met de bus? Taxi? Je zoon of schoondochter? Dit voelt als iemand tot last zijn en dat is wel het laatste wat je wilt. Veel mensen weten niet dat er een beter én leuker alternatief is.

Vertel!

De brommobiel ... “Ik ken een scootmobiel, een mobiel om te bellen, maar een brómmobiel?” Een brommobiel is zo’n lekker overzichtelijke en makkelijk te parkeren 45 kilometer auto. De meeste mensen reageren dan meteen: “O nee, mij niet gezien. Dat lijkt net een invalidekarretje. Daar kruip ik niet in.” Niets is minder waar. De brommobielen van nu zijn absoluut niet meer te vergelijken met de varianten van zo’n 15 jaar geleden, ze zijn veel meer auto geworden.

De schaamte allang voorbij

Schaamden mensen zich eerder weleens voor hun brommobiel, dat is echt niet meer nodig. Het zijn hip uitziende auto’s met alle luxe die maar te bedenken is. Standaard zijn ze uitgerust met automaat die heel makkelijk te bedienen is. Ook een achteruitrijcamera en elektrische bedienbare ramen zijn vaak inbegrepen. Een airco is optioneel, want niet iedereen zit daarop te wachten. Waar heel goed over nagedacht is, is de hoge instap en er zit geen tildrempel in de verrassend ruime kofferbak zodat boodschappen of een rollator makkelijk in-, en uitgenomen kunnen worden. Er is plek voor 2 personen, dat gaat met gemak en het is nog gezellig ook.

Een wereld open met AM-rijbewijs en een brommobiel

Veel mensen weten niet dat ze hun verlopen of niet-verlengde rijbewijs bij het gemeentehuis kunnen laten omzetten naar een AM-rijbewijs (bromfietsrijbewijs). Niemand hoor je daarover, de gemeente niet, de huisarts niet en het CBR niet en toch is het zo. Mensen hoeven niet ongelukkig achter de geraniums te zitten, ze kunnen er ook zonder autorijbewijs nog steeds er zelf op uit.

De vrijheid tegemoet

Je ruilt je teruggetrokken bestaan maar wat graag in voor een avontuurlijker leven. Het gebied waarin ze komen is vele malen groter geworden dankzij hun brommobiel. Helemaal onafhankelijk gaan ze weer on route, de vrijheid tegemoet net als toen ze nog een autorijbewijs hadden. Op weg naar aquajogging, een haak- of biljartuurtje, het oppassen op hun kleinkinderen of misschien zelfs op vakantie. De reis duurt via binnenweggetjes misschien iets langer maar dat is niet erg.

De voordelen van een brommobiel

- Je hebt geen autorijbewijs nodig, alleen een AM-rijbewijs
- Je betaalt geen wegenbelasting
- APK is niet nodig
- Het is een automaat met makkelijke bediening
- Rijdt 1 op 30, milieuvriendelijk en goedkoop

Nieuws

Een nieuwe naam

Sinds maart dit jaar hebben we een nieuwe naam, een website en een nieuw logo en zijn we **De Brommobiel Club** geworden.



Onze nieuwe website vind je op www.debrommobielclub.nl met het nieuwe logo linksboven.



Ook het e-mailadres van de club is veranderd, voortaan kan je de voorzitter, Geurt van Es, berichten sturen met het e-mailadres info@debrommobielclub.nl. Het oude e-mailadres b.m.c.45@hotmail.com is komen te vervallen en we vragen je om vanaf nu van het nieuwe e-mailadres gebruik te maken.

Uitstel het 'De Brommobiel Club Weekend'

Door alle maatregelen door de Coronacrisis zijn we genoodzaakt om het **De Brommobiel Club Weekend** uit te stellen naar later dit jaar in september of oktober. De juiste datum laten wij nog weten via het nieuws op de nieuwe website.



Een nieuw Clubhuis

Vanaf het begin van dit jaar hebben wij een mooi Clubhuis op het terrein van de Paardenmanege True Illusion in Amersfoort. Het nieuwe clubhuis is makkelijk te bereiken op het onderstaande adres:

Leusderweg 320
3817 KJ Amersfoort

We zijn open op woensdagavond van 18:00 - 22:00 uur en op zaterdag van 09:00 - 17:00 uur. Als je bij de manege aankomt en het hek is gesloten, bel dan Geurt op 06 - 48 53 38 65 en we doen dan voor je open. Parkeren kan op het grote terrein naast het clubhuis. Welkom!



Een kijkje bij het Clubhuis

Er is een nieuwe trap gemaakt en het terras is opgeknapt. Door al het werk van Dennis en Rob is het echt supermooi geworden, dank je wel!



Verslag van Edwin Wortel, dinsdag 17 maart 2020

Een nieuw clubhuis

De Brommobiel Club heeft na bijna 8 jaar een locatie gevonden bij een manege in Amersfoort.

Hoe zijn we daar aan gekomen? De Manege True Illusion is van een vriendin van Robert Hoestland, Esther, en zij beheert daar de manege. Geurt is er gaan kijken, er moest heel veel onderhoudswerk gedaan worden omdat er een tijd niks meer mee gedaan was. Inmiddels is het clubhuis al in gericht met behulp van Dennis, Nico, Geurt en Edwin Bas onze elektrische baas. De elektriciteit wordt nu door middel van een aggregaat geleverd.

Als we er weer bij elkaar mogen komen na de Coronacrisis gaan we het terras aanpakken wat hard nodig is, maar nu zijn we tijdelijk gesloten. Alle vergaderingen zullen in het Clubhuis worden gehouden en ook de bijeenkomsten voor de toerritten en ontmoetingen vinden daar plaats.

Kennismaken met een nieuwe sponsor



Ik heb Gerald leren kennen toen hij aan het werk was in Laren met het Brinkplein. Ik werkte toen ook in Laren en tijdens de pauze van mijn werk zat ik bij hun in de keet koffie te drinken.

Hij vertelde mij toen om een keer naar Doornspijk te komen waar hij woont en sindsdien is onze vriendschap begonnen, nu alweer bijna 10 jaar geleden.

Zijn beroep is stratenmaker en bij opdrachten bij hem in de buurt wordt ik door hem ingehuurd. Ik rij dan vanuit Hilversum naar Doornspijk en we gaan dan de volgende morgen vroeg naar de klant. Inmiddels heb ik voor hem gewerkt aan opdrachten in Epe, Ermelo, Huizen, Laren, Amsterdam, de Meern, Almere, Nunspeet en zelfs een keer in Friesland. G-B Bekenkamp V.O.F. is nu ook sponsor van De Brommobiel Club geworden.

Met vriendelijke groet, Edwin Wortel

Bij de manege True Illusion van Esther



Esther beheert de manege en kan best een extra paar handen gebruiken voor het schoonmaken van de stallen en ook natuurlijk de paarden voeren. Het is er echt supergezellig met leuke mensen om je heen, je kan best wel veel doen op de manege. Dus kom kijken en help een handje mee!



In Memoriam Leo Maal

Namens De Brommobiel Club: rust zacht ouwe strijder.



Op de camping De Heimolen bij Baarle Nassau, al even geleden. Het was toen ook zo gezellig met z'n allen en we hebben zo veel gelachen.



Een nieuw bestuurslid



Begin maart is Leendert van Gemeren benoemd tot Algemeen Bestuurslid. Leendert is binnen De Brommobiel Club verantwoordelijk voor de communicatie via het clubblad, nieuwsbrieven en op de website.

Welkom Leendert!

Op bezoek bij Rimini Mini Cars in Numansdorp



In de laatste week van december 2019 zijn Geurt, Edwin en Joey bij Rimini Mini Cars in Numansdorp op bezoek geweest. Bij aankomst zijn we binnen in de megagrote showroom gaan kijken met heel veel brommobielen van allerlei merken.

Onder genot van een kopje koffie zijn we in gesprek geweest met Ricardo van Rijn (25), de eigenaar van Rimini Mini Cars. Bij deze brommobieldealer rijd je al in een brommobiel vanaf 2000,- maar ook een nieuwe brommobiel koop je bij hem.



Ook Rimini Mini Cars is sponsor geworden van De Brommobiel Club. Mensen uit de omgeving van Rotterdam die een brommobiel willen aanschaffen kunnen bij Rimini Mini Cars in Numansdorp kijken, je wordt er vriendelijk ontvangen met een kopje koffie. De showroom is 10.000m² groot en het is echt de moeite waard om er te gaan kijken.

Advertenties

Brom en Scootmobiel Herenveen



06 - 42 20 68 33

bromenscootmobiel@gmail.com

Leeuwarderstraatweg 31

8441 PH Heerenveen

Ook voor financiering van uw brommobiel of scootmobiel!

Aixam Hilversum



025 - 683 28 24

info@aixamhilversum.nl

Korte Noorderweg 23

1221 NA Hilversum

Aixam Hilversum heeft mooie brommobielen te koop, ga maar eens kijken!

Garage Vink Asten



0493 - 696 962

info@garagevink.nl

Heesakkerweg 22

5721 KP Asten

Het Recept



Dit heerlijke kipgerecht at ik bij een vriendin die met een Italiaan is getrouwd. Echt Italiaans dus. De kip wordt in de oven heel zacht en krijgt de verrukkelijke smaak van de pittige tomatensaus. Heel goed voor te bereiden dus super gemakkelijk als je gasten krijgt. Gebruik je liever geen wijn doe dan na het

bakken van de peper, ui en knoflook, direct de tomatenblokjes erbij. Is niet echt een groot verschil.

Ingrediënten

Ongeveer 400 gram kipfilet, Peper, zout, bloem, 2 eetlepels olijfolie, 1 blikje tomatenblokjes, 1 kleine ui, 2 teentjes, knoflook, ½ rode Spaanse peper, 2 theelepels oregano, Ongeveer 100 gram dunne plakjes pittig belegen kaas, 1 glas droge witte wijn

Bereiding

Ui en knoflook pellen en snipperen. Spaanse peper schoonmaken, pitjes verwijderen en in kleine stukjes snijden. 1 eetlepel olijfolie in een kleine pan verwarmen en hierin de peperstukjes, ui en knoflook even aanzetten. Tomatenblokjes en witte wijn toevoegen en aan de kook brengen. Het geheel wat laten inkoken, het moet een dikke saus worden. Op smaak maken met peper, zout en oregano. Kipfilet in dunnere plakken snijden en bestrooien met wat peper, zout en bloem. De rest van de olie verhitten en kipfilet snel aan beide kanten lichtbruin bakken. Kip naast elkaar in Ovenschaal leggen en tomatensaus erover verdelen. Wat oregano erover strooien en een lekkere plak kaas erop leggen. Tot slot ongeveer 20 minuten in het midden van de oven op 200 graden, zodat de kaas is gesmolten en lichtbruin is.

Colofon

De Brommobiel Club is opgericht in 2012 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 53644840.

Algemeen bestuur

Voorzitter:	Geurt van Es
Penningmeester:	Yvonne van Es
Secretaris:	Nico Christenhuis
Plaatsvervangend voorzitter:	Edwin Wortel
Notulist:	Michel van der Drift
Fotograaf:	Joey Hogemann
Communicatie:	Leendert van Gemeren

Website:	www.debrommobielclub.nl
E-mailadres:	info@debrommobielclub.nl
Telefoonnummer voorzitter:	06 - 48 53 38 65
IBAN:	NL35RABO0300793030

Wij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur en in het weekend vanaf 08.00 uur.

Lidmaatschap kost €17,50 per jaar en €5,00 éénmalige administratiekosten.



Heb jij een leuk idee voor ons? E-mail naar info@debrommobielclub.nl!